

Voorbeeldteksten voor rouwbrieven:

Dankbaar dat verder lijden haar bespaard is gebleven, geven wij bedroefd kennis, dat na een liefdevolle verzorging in verzorgingshuis "De Westhoek" van ons is heengegaan onze

Met verslagenheid geven wij kennis van het plotseling overlijden van mijn ..., onze

Intens verdrietig, maar dankbaar dat verder lijden hem bespaard is gebleven geven wij u kennis dat veel te vroeg van ons is heengegaan

Verdrietig, maar met een gevoel van bevrijding geven wij u kennis dat in alle rust is overleden...

Na een liefdevolle verzorging in woonzorgcentrum De Zeven Schakels is zacht en kalm van ons heengegaan,

Dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, geven wij bedroefd kennis dat voor ons geheel onverwacht is overleden,

Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaan, onze

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan en betekend, geven wij vol fijne herinneringen bedroefd kennis, dat zacht en kalm van ons is heengegaan, onze

Onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn enkele uren na elkaar rustig en tevreden thuis overleden onze lieve ouders, opa en oma

Bedroefd geven wij u kennis dat in haar vertrouwde omgeving in alle rust is ingeslapen, onze

Verdrietig geven wij u kennis dat na een laatste moeilijke periode vrij onverwacht is overleden,

Moegestreden is in alle rust van ons heengegaan onze lieve

Na een prachtig leven, waar zij/hijzelf met veel voldoening op terugkeek, is opjarige leeftijd overleden, onze

Na een voltooid leven, waarin zij/hij genoot van elke dag, is onze..... heengegaan naar de eeuwige vreugde.

Een uniek mens is van ons heengegaan.

We hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was een grote vreugde dit in saamhorigheid voor je te mogen doen. Je was voor ons een lieve

Omringd door vele liefdevolle handen is van ons heengegaan,

Met zeer grote bewondering voor haar/zijn kracht, bezorgdheid en liefde, moeten wij afscheid nemen van,

Na een leven van liefde, toewijding en zorg voor haar dierbaren is toch nog onverwacht heengegaan,

Diep bedroefd, maar ook dankbaar dat wij zolang samen mochten zijn, geef ik u kennis van het onverwachte overlijden van

In haar eigen vertrouwde omgeving is in alle rust ingeslapen

Omringd door diegenen die hem/haar dierbaar waren, heeft op een moedige en waardige wijze afscheid van het leven genomen.

Heden overleed zacht en kalm onze lieve...

Vandaag is heel rustig in Jezus ontslapen...

Geborgen in Gods handen,

Het behaagde de Heere uit ons midden van ons te nemen, mijn

De Heere heeft Thuisgehaald, mijn

Verlost door zijn Heiland is Thuis gekomen,

Na een leven dat gekenmerkt werd door optimisme en levenslust is in vertrouwen op zijn Heer overleden